

4. WOORDOORD



©Jacques en Lise



WOORDOORD wordt een familievriendelijke plek die weer schoonheid brengt na de lange periode van lockdowns, quarantaines en te weinig knuffelcontact. Een veilig oord waar iedereen terecht kan om er woorden en verhalen te sprokkelen die diversiteit (op vlak van taal, kleur, gezinsvorm, geloof, sociale klasse,...) omarmen.

We bieden:

* workshops voor kinderen: op een creatieve manier gaan we aan de slag met prentenboeken en verhalen (via beeld, muziek, kinderyoga, dans, drama,...). Ook werken we met een kamishibai (Japans verteltheater).

* boekenpicknicks: een bolderkar met een Lunch Locale en een werelds boekje op maat van de kinderen kan afgehaald worden en in de charmante tuin van de villa of het aanpalende park opgegeten worden.

* (op termijn ook) sessies over interactief voorlezen aan baby's en peuters, een boekenclub om mensen op weg te zetten die niet (vaak) lezen maar er wel eens werk willen van maken,...

WANNEER?

We organiseren (minimaal, uiteraard afhankelijk van de coronamaatregelen) maandelijks een workshop en een boekenpicknick. Op facebook zullen we duidelijk aangeven wanneer die plaatsvinden en wij aanwezig zijn in de villa.

CONTACT

Nele De Sloover en Liesbet Jakob Vandebussche

neledesloover@hotmail.com

liesbet.jakob@gmail.com